



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ**  
**Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ**

**Ταχ.Δ/υση** : **Εθν. Αντίστασης 20**  
**Πληρ.** : **Δημήτρης Αλεξανδρίδης**  
**Τ.Κ.** : **585 00 ΣΚΥΔΡΑ**  
**Τηλέφωνο** : **2381351802**  
**Fax** : **2381082887**  
**email** : **gra.dimarkou@skydra.gov.gr**

**ΣΚΥΔΡΑ, Παρ. 6-1-2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

#### **ΘΕΜΑ: Γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια στη Σκύδρα.**

Ένα από τις μεγαλύτερα κι αξιοσέβαστα θεολογικά γεγονότα της Χριστιανοσύνης, Τα Άγια Θεοφάνια, υμνήθηκαν στη Σκύδρα, την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017, όπως και σ' όλη τη χώρα, με την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τον Μέγα Αγιασμό που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου Σκύδρας.

Στη συνέχεια, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας μας, τηρώντας τα ήθη και τις παραδόσεις, και με προπορευόμενα τα ιερά σύμβολα και τους Πατέρες Αρχιμανδρίτη Αντώνιο Κορέστη κι Αθανάσιο Ρούντο κινήθηκαν προς τη γέφυρα του Εδεσσαίου ποταμού, στο πάνω χωριό, με σκοπό να γίνει η αναπαράσταση της Θείας Βάπτισης του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Με τους πιστούς και προσκυνητές συγκεντρωμένους πάνω κι εκατέρωθεν της γέφυρας, ο Τίμιος Σταυρός, από τα χέρια του ιερέα μας, καταδύθηκε στα «ιορδάνεια νερά». Έξι τολμηροί βουτηχτάδες, σύμφωνα με το έθιμο, ρίχτηκαν στα κρύα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό και να δεχτούν την ευλογία του Κυρίου. Η τύχη και η προσπάθεια ενόησε το νεαρό Παναγιώτη Πασχαλίδη. Ακολούθησε η συνέχιση της θείας τελετής στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου που συμμετείχε μαζί με Μέλη του Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου τόνισε τα εξής:

«Σήμερα, γιορτάζουμε με τη δέουσα θρησκευτική πίστη κι ευλάβεια τη Βάπτιση του Σωτήρα ημών Ιησού Χριστού. Γιορτάζουμε τον καθαγιασμό των υδάτων και τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, μέσω της ειλικρινούς μετανοίας.

Όπως μας διδάσκει η Εκκλησία μας, τα Θεοφάνια ονομάστηκαν έτσι, γιατί με τη Βάπτιση του Χριστού, φανερώθηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους ο Θεός με την Τριαδικότητά Του.

Ονομάζονται, επίσης, και γιορτή των Φώτων, διότι ο Χριστός που είναι το Φως του Κόσμου κατέβηκε στη γη για να τη φωτίσει και να τη λαμπρύνει διώχνοντας το σκοτάδι, την ανηθικότητα, την αδικία και την υποκρισία.

Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, ας φροντίσουμε με την ταπείνωση και τη μετάνοια να καθαρίσουμε και ν' απαλλάξουμε τις ψυχές μας από την ακαθαρσία της αμαρτίας και να τις κρατήσουμε στον αγνό κι αληθινό δρόμο που φωτίζει ο Παντοκράτορας.

Ας ευχηθούμε, λοιπόν, από καρδιάς ο Ύψιστος να φωτίζει και να εμπνέει όλους τους ανθρώπους και παράλληλα να ευχηθούμε Χρόνια Πολλά, Ευλογημένα κι Ευτυχισμένα σ' όσες κι όσους γιορτάζουν σήμερα κι αύριο».

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ**